

# De kerk werkt als een magneet'

25 jaar priester

Gelukkig heeft pastor Jack Geurts nog een vrij plekje in zijn agenda en zitten we aan tafel in de pastorie van Oud-Beijerland. Want hij heeft het druk, er komen veel e-mails binnen, mensen worden bezocht, uitvaarten worden verzorgd en de zondagse liturgie vraagt ook om aandacht. Jack geniet van de contacten met andere mensen. Zo geniet hij als het een leuke bijeenkomst is met de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Als iemand een vraag heeft, belt hij liever op, want een telefoongesprek is veel leuker dan een appje. En hij krijgt veel voldoening uit zijn gesprekken met zieke parochianen of met nabestaanden als iemand is overleden.

Jack heeft een positieve instelling, lacht graag en is heel actief. In de vroege ochtend maakt hij een flinke wandeling en soms pakt hij de fiets om een uitvaart in Achthuizen te verzorgen of om een bezoekje te brengen aan iemand in Rotterdam. Daarnaast leest hij graag, luistert naar muziek en kijkt weinig naar de televisie, behalve naar '2 voor 12'. Jack is een betrokken priester die zich al meer dan 25 jaar inzet voor de kerk. Op 6 juni 1998 is hij tot priester gewijd. Op dat moment was hij 38 jaar oud. Waarom heeft hij die stap toen gemaakt?

Het gezin waarin Jack opgroeide woonde in het Limburgse Heythuysen. Naast zijn ouders waren er vier zussen en het hele gezin woonde boven een winkel. Er werden spelletjes gedaan en voor de winkel gezorgd. Achter het pand was een grote tuin waar Jack heel graag was, hij is een natuurmens. Na de basisschool ging hij naar het atheneum in Roermond. Daarna studeerde hij economie in Tilburg. Het katholiek geloof was belangrijk voor hem, de kerk werkte voor hem als een magneet. Hij ging dan ook altijd naar de

kerk. Ook had hij goed contact met twee tantes die in een klooster woonden. Een van hen werkte als non in de missie en hij correspondeerde veel met haar. In al die religieuze contacten ervaarde Jack dat hij zich geborgen en geliefd voelde.

Na afronding van zijn economiestudie vervulde hij zijn militaire dienstplicht. Hij ontdekte toen, wat hij later zou noemen, zijn pastorale hart. Een mede-militair, waarvan de vader overleden was, vertelde hem dat hij zo goed kon luisteren. Na zijn dienstdienst ging hij in Den Haag werken. Hij woonde toen in Zoetermeer en daar werd hij actief als lector. Na het vieren van carnaval in 1990 kreeg Jack griep en daardoor had hij tijd om een boekje van Henri Nouwen te lezen: 'In de naam van Jezus'. Nouwen beschreef zijn ervaring om geliefd te zijn. In de kernwaarden van het pastoraat van Henri Nouwen 'gebed, overgave, verbondenheid, vreugde en dankbaarheid' herkende Jack het antwoord op zijn roeping.

Twaalf dagen later had hij contact met de priesteropleiding en kort daarna startte hij zijn studie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Op 24 mei 1997 werd Jack tot diaken gewijd en benoemd in Naaldwijk en Maasdijk. Een jaar later werd hij tot priester gewijd. Hij was een drukke tijd, want hij was op dat moment de enige priester aldaar. In 1999 volgde een benoeming in Zoetermeer, waar het niet veel rustiger was door het wegvallen van collega's. Begin 2003 werd hij als pastoor benoemd in Papendrecht, Sliedrecht en Alblasterdam. Daar kwam hij terecht in een rustige en harmonieuze werkomgeving. Door de vorming van grotere parochies werd Jack in 2010 benoemd in de nieuw opgerichte parochie 'De Heilige Familie'. Dus inmiddels zet hij

zich al meer dan 12½ jaar voor onze parochie in.

Jack hoopt deze parochie nog een aantal jaren te mogen dienen. Hij geniet ervan om een onderdeel te zijn van een gemeenschap, want hij geniet van al de contacten. En hij wil zich blijven inzetten voor de kerk, want de kerk is een hulpmiddel om mensen bij God te brengen. Vanuit zijn eigen ervaring geliefd te zijn door God, wil hij dat elke mens dit mag ervaren. Want dat zal de mens inhoudelijk versterken.