

# Oplichters gebruiken naam pastoor Smith

Aad Rietveld

**Leiden** ■ **Internetoplichters** hebben onder de naam van de Leidse pastoor Jeroen Smith van de Lodewijkparochie e-mails rondgestuurd, volgens de kerk in een poging om de ontvangers geld afhandig te maken. De parochie waarschuwt daar nu voor op haar website.

Smith is geschrokken. „Ik voelde me even heel naar toen ik ervan hoorde.” Maar hij is ook blij dat de oplichters het nogal klungelig hadden aangepakt. De tekst van de e-mail, zegt hij, was 'weinig subtiel'. „Het was vrij eenvoudig om te zien dat er iets niet klopte.”

De geestelijke was, toen hij van diverse kanten werden opgebeld door ontvangers van de e-mail, vooral bezorgd dat hackers hadden ingebroken in een computerbestand van de parochie. „Ik wist niet hoe ze aan die e-mailadressen kwamen. Maar later is dat opgehelderd: ze hebben ze gewoon uit onze nieuwsbrief gehaald. Dat stelde ons wel enigszins gerust.”

Ook het Leidsch Dagblad kreeg een e-mail van het nepaccount dat de oplichters onder de naam van Smith hebben aangemaakt. Op de 'boodschapregel' stonden de woorden 'God zegene je', en de tekst luidde: 'Goedendag, antwoord me als u dit bericht ontvangt. Ik heb je nodig om me te helpen met iets belangrijks. Bedankt. Pastoor J.H. Smith'.

Smith heeft tijdens de dienst zijn



Pastoor Jeroen Smith is geschrokken. dat oplichters onder zijn naam phishing-mails verstuurden. Gelukkig 'was de tekst weinig subtiel'. FOTO HIELCO KUIPERS

## 'Ik voelde me even heel naar toen ik er van hoorde'

parochianen gewaarschuwd om nooit op zulke e-mails in te gaan en bij de 'minste of geringste argwaan' contact met hem op te nemen. Op de website schrijft de parochie: 'Er worden hier en daar mailtjes rondgestuurd van mensen die zich voordoen als de pastoor of de diaken, met verzoeken om terug te mailen voor iets belangrijks en/of geld over te maken. Gaat u hier NIET op in. De mailadressen van de pastoor en

diaken staan in de nieuwsbrief. Alleen deze adressen worden door hen gebruikt'.

Smith is niet de enige vertegenwoordiger van de rooms-katholieke kerk wiens naam door oplichters is gebruikt. Dat overkwam ook geestelijken in de bisdommen Breda en Den Bosch en, naast de Leidse pastoor, nog één geestelijke in het bisdom Rotterdam. Ook de Nederlandse kerkprovincie waarschuwt er daarom voor op haar website. Zij adviseert de parochies om 'via uw website of parochieblad' hiervoor aandacht te vragen. 'Meld de parochianen bijvoorbeeld dat u nooit via een e-mail van de pastoor om geld vraagt en dat een mail met die boodschap dus altijd nep is'.

