



# ‘Dit monument mag gezien worden.’

## Open Monumentendag 9 september

Naast de vele historische boerderijen is één monument heel specifiek aan te duiden als bestemd voor "boeren, burgers en buitenlui" (dit jaar het thema van Open Monumentendag). Een monumentale kapel, een beetje afgelegen in het boerenland van Melissant. U bent deze dag van harte welkom tussen 10:00 uur en 16:00 uur op het adres Provincialeweg 6. Ook het unieke Knipscheerorgel is deze dag vrij te bespelen.

Kijk op [www.openmonumentendag.nl](http://www.openmonumentendag.nl) voor deelnemende panden bij u in de buurt of download de app.

BankGiro  
Loterij

Open  
MONUMENTENDAG

Restauratiefonds.

Verstand van financieren, hart voor monumenten.

## **Boeren, Burgers en Buitenlui**

De vroegere stads- of dorpsomroeper begon zijn nieuwsboodschap met de herhaalde kreet: “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Luid en duidelijk gericht tot iedereen.

Een loze kreet uit een ver verleden? Een aankondiging van een braderie waar oude ambachten te zien zijn? Het is dit jaar het thema van de Nationale Open Monumentendag. Een thema dat geïnspireerd lijkt te zijn door de monumenten in onze eigen gemeente. De drie duidelijke categorieën waaruit de bevolking nog altijd bestaat.

En op Goeree-Overflakkee is er naast de vele historische boerderijen één monument dat heel specifiek aangeduid kan worden als een monument(je) voor boeren, burgers en buitenlui. Het is een beetje afgelegen, verscholen tussen het groen in het boerenland van Melissant. Een monumentale kapel, monumentaal niet door de geweldige omvang. Het kan niet wedijveren met grote kathedralen in wereldsteden, want het is een bescheiden kerkje, letterlijk midden in het boerenland. Tot eind juni van dit jaar trok het kapelletje wekelijks een bescheiden aantal bezoekers door de intieme sfeer die men in grote en moderne kerkgebouwen zo vaak mist. Het staat daar sinds de opening op 14 november 1900 in heel zijn eenvoud als een uitnodiging aan eenieder om de hedendaagse onrust in het leven achter zich te laten en te genieten van de stilte rondom. Toen het Latijn in onze Nederlandse katholieke kerken nog in gebruik was, gold als adagium “Non multa, sed multum” Dat betekent: “Niet het vele is goed maar het goede is veel”. Alsof dit adagium geschreven werd voor de Jozefkappel bij Melissant.

Op zaterdag 9 september 2017 van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags open voor Boeren, Burgers en Buitenlui.

Te bereiken door vanaf de rotonde bij Melissant de NIET aangegeven richting te volgen, de eerste weg rechtsaf te nemen en direct daarna weer de weg rechtsaf. Een “doodlopende” (?) weg parallel aan de hoofdweg. Bij de vlaggenmast met de monumentenvlag links vindt u de kapel.